


Betalningsavsändare		Betalningsmottagare	
«Förnamn» «Efternamn»			
«c/o»			
«Adress 1»			
«Postnr» «Ort»		Inbetalningsavgift (ifylls av banken)	
Från bankgirot (vid girering)	Belopp kronor	öre	Till bankgirot (ifylls alltid)
			9 0 0 - 4 2 6 8

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

9004268 #45#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, LOGATAN 12, 568 31 SKILLINGARYD
RETURADRESS: CHILDFRIEND, NORRÄNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

B PP Sverige, Port Payé

FÖRÄLDRA MÖTE/SOMMARLOV

Man vet inte exakt vilken dag, skolan slutar för terminen. I år fick vi veta, två dagar innan, att låg och mellanstadiet slutar en vecka tidigare än vanligt. Det gäller att vara flexibel. Dagen efter att skolan slutar kommer barnens anhöriga för att hämta hem dem. Då passar vi på att ha ett föräldramöte. Vi annonserade att det skulle hållas kl. 10. De första kom klockan åtta och de sista halv två. Tiden är inte så viktigt för minoritetsfolken.

Av de som kommer är en del föräldrar, andra släktingar eller grannar. Många av barnens föräldrar är döda, i fängelse, eller frånvarande på annat sätt. En del är i Taiwan eller Sydkorea och arbetar och har då lämpat över sina barn på mor- och farföräldrar eller syskon. Några barn hade inte sett sina föräldrar på 6 år.

På mötet berättar vi hur barnen har utvecklats under året. Många av de nya som kom för ett år sedan kunde inte prata thai. Nu kan de det, och även lite engelska. Vi berättar hur organisationen är uppbyggd, att finansieringen kommer från trogna givare i Skandinavien.

Vi informerar igen och igen att här slår vi inte barnen som man gör på andra hem. En del föräldrar tycker att det är helt förkastligt. Man kan inte fostra ett barn utan att slå dem.

Här äter vi godis bara på lördagarna och barn under 12 år får inte ha mobiltelefoner. De

äldre får bara använda dem i skolan och speciella tider på hemmet. Dessutom är internet här på Huadoi spärrat mot pornografi och annat elände.

Efter mötet bjuder vi på lunch innan de åker hem till sina byar med barnen. Några familjer som bor långt härifrån, ville skriva ut sina barn från BCM och flytta dem till ett annat skolhem som ligger närmre deras by. De anser också att där fostrar de barnen på rätt sätt, med stryk. Vi kan inte säga emot, det är föräldrarna som bestämmer. Men vi sörjer barnen och vet att de får det sämre. Barnen vill inte heller, men de tillfrågas inte.

Högstadiet slutar skolåret den 15 mars.



UNDERBAR TID SOM VOLONTÄRER PÅ BAANCHIVITMAI

Den första mars 2023 var en betydelsefull dag för oss. Kanske en av de mest betydelsefulla dagarna i våra liv. I väntan på en buss till Chiang Mai besökte vi ett trevligt café/restaurang, "BCM Bakery", i Chiang Rai (av en ren slump). Efter någon timme dök det upp en trevlig norrmann med sin fru och då de hörde oss tala svenska kom de fram och presenterade sig. Det var Knut och Suree. Vi undrade förstås vem de var och fick då veta att "BCM Bakery" ägdes och drevs av stiftelsen BaanChivitMai i syfte att generera medel till ett skolhem i Huadoi. Vi fick en utförlig och väldigt engagerande berättelse om verksamheten och vårt intresse väcktes.

Tänk om vi skulle få möjlighet att komma till skolhemmet som volontärer! Skulle de vara intresserade av besök från oss? På sommaren fick vi möjlighet att träffa Madeleine och Inge hemma i Sverige och det avgjorde saken. Vi fick 'ok' både från dem och Knut och vi åkte hem direkt och bokade biljetter och sökte visum.

I november anlände vi till BaanChivitMai. Inge och Madeleine som var på plats för tillfället kom till flygplatsen och mötte oss med öppna armar. Vilket välkomnande! Det var lite spännande och nervöst. Att få träffa Knut och Suree igen och hur barnen skulle reagera när vi kom. Vi skulle ju stanna i sju veckor så vi önskade verkligen att mötet skulle kännas bra för dem. Men det visade sig att det inte var något att vara nervös för. Dessa fantastiska och underbara fyrtiosex barn och ungdomar som, trots allt de har varit med om, mötte oss med de varmaste leenden och en massa energi. Och personalen, som med sin värme gjorde vårt volontärbesök till något alldeles extra.

Vi fick en fantastisk introduktion (flera lektioner) av Knut om BCM, om den historik barnen har med sig samt thailändsk kultur, vilket gjorde att vi snabbt kom in i verksamheten. Vad gjorde vi tillsammans med barnen? Ja, man kan nästan säga - 'vad gjorde vi INTE?' Dagarna var så fulla av aktiviteter så sju veckor gick alldeles för fort. Vår huvuduppgift var att lära barnen engelska vilket vi gjorde på olika sätt, bl.a. genom olika lekar, baka, lära sig att sticka, spela schack, titta på film, läsa böcker mm. Barnen var så mottagliga och positiva att lära från oss. Vi fick också vara med om flera sångstunder med Abba och barnen, flera uppträdanden, Loi Krathong och ett helt fantastiskt julfirande. Vi besökte också deras skola och blev ombedda att komma tillbaka och lära ut engelska i några klasser vilket var jättekul. Och "våra" barn var de allra bästa i skolan på engelska och vi var så stolta över dem. Ja, vi kände oss lite som en mormor och morfar med allt positivt det innebär.

Vi bodde helt fantastiskt i ett alldeles nyrenoverat hus för volontärer. Och maten som fina Da lagade till oss varje dag var fantastisk. Så gott och hälsosam. Vi saknar den! Och vi saknar ALLA! Väldigt mycket. Det skulle behövas ett helt nyhetsbrev för att beskriva allt vi gjorde och hur fantastiskt det var att få möjlighet att komma till BCM som volontärer. Något vi rekommenderar varmt att göra för de som har möjlighet. Vi kommer gärna tillbaka...om vi får.

/ Eva och John



STUDSMATTAN

För första gången på alla år har vi en studsmatta här på Huadoi. Det var våra volontärer Eva och John som skänkte den till barnen.

En omåttligt populär leksak för alla åldrar. **Tack Eva och John. Det gjorde ni bra.**



NYA BARN

Tomrummet, efter de barn som tagits härifrån och de som flyttar ut av åldersskäl, fyller vi snabbt med nya barn. Utan att behöva leta har vi fått förfrågningar om att ta hand om mer än 20 nya barn. Flera är yngre syskon till barn som redan bor här. De har nu kommit upp i skolåldern. En del kommer från dysfunktionella familjer med många syskon och frånvarande föräldrar. Tyvärr har vi inte plats för alla, utan måste plocka ut de som mest behöver det.

Vi måste nu gå igenom barnens bakgrund för att se vem som har det svårast hemma och vem som försöker lura oss. Jodå, det kommer föräldrar varje år som försöker få oss att ta hand om deras barn så att de ska kunna leva livet, eller åka utomlands och jobba. De klär sig i slitna kläder och kommer på ett skraltigt fordon. Vi har ibland gått på det, för att senare upptäcka att de är rika och mycket väl kan ge sina barn en god utbildning. Barnet får då gå färdigt skolåret. Sen får det flytta ut från Huadoi.

CHIANG RAI

BANGKOK



Web: www.childfriend.com
E-post: info@childfriend.com
Telefon: 0733-58 19 84
Bankgiro: 900-4268



400 kr/mån
Täcker kostnaderna för ett barn som går i Primarskolan

600 kr/mån
Täcker kostnaderna för ett barn som går i Secundarskolan



ÖNSKAR DU ETT BESÖK DÄR VI BERÄTTAR MER OM VÅR VERKSAMHET? KONTAKTA OSS!

/INGE & MADELEINE EKELYCK

VID UPPRÄTTANDE AV TESTAMENTE TÄNK PÅ BARNEN I THAILAND!

Du kan vara med och förändra liv även när dina dagar på jorden är slut.

SON

Son är en av de äldre pojkarna på BCM. Han har fyllt 15 år och går nu sista veckan i klass 9. Han är född i en fattig Akha familj, långt upp i en bergsby. Han är äldst av 5 bröder. När han var 10 år kom han till BCM. Hans föräldrar ville att han skulle få ett bättre liv.

Han trivs här, och när vi frågar vad han tycker är bäst på BCM, har han ett tydligt svar. Han uppskattar mycket att det inte är så strikta regler och bestraffningar här. Han värdesätter friheten men förstår också egna ansvaret. Han erkände att han en gång gjorde något man inte får. Han hade en flickvän på hemmet. Han blev tillsagd av någon i personalen, ångrade sig och slutade med flickvännen. Vi skandinaver tycker väl inte det var så farligt.

Nyligen skiljde sig föräldrarna och mamman flyttade ut. Hon lämnade alla barnen hos pappan. Det är tufft när man måste arbeta hårt för sitt levebröd. Han jobbar med majsodling och även på kaffeplantage.

Nu när Son får sommarlov, vill pappan att han ska komma hem och sköta om sina småbröder och även hjälpa till att renovera huset. Sommarjobbet som han lyckats fixa får han nu tacka nej till. Så nu åker han snart hem och hjälper familjen. Här lyder man sina föräldrar. Sedan vill han fortsätta studera. Det blir en gymnasieutbildning i marknadsföring. Han drömmer om att handla med kaffe.

Vi är mycket stolta över Son. En verkligt fin kille och ett stort föredöme bland de andra barnen.



För att inte röja barnens identitet är alla namn i texterna påhittade.



TACK

I vårt förra nyhetsbrev informerade vi om en åkräsklippare vi ville köpa, och undrade om någon ville hjälpa till med finansieringen. Och det ville ni. Tack alla som med generöst hjärta gav pengar så vi kunde köpa den. Nu är den på plats och till glädje för personalen.

