

Child Friend



NYHETSBRV NR 3 2020



Brandövning sid 3

Rubrik

Det finns många vackra platser i Thailand. Inte bara längs kusten i söder, men också i bergstrakterna i norr. Man kan köra på smala, slingriga och branta vägar, men även genom den evigt gröna regnskogen. Överallt ser man små byar där olika stamfolk har slagit sig ner. Naturen är bedövande vacker och utsikten är storartad och det kan verka idylliskt att bo där. Speciellt när solen värmer och man ser barnen som leker och hönsen och grisarna som går omkring lösa.

De flesta av husen är gjorda av bambu, men ett och annat är byggt av cement. De som bor i cementhusen är de som lyckats skaffa sig lite extra pengar. Oftast beror det på att de har barn som jobbar bland turisterna i södra Thailand och regelbundet skickar hem pengar. Ofta som prostituerade.

De flesta husen är av den enklare sorten, och de som bor där når aldrig sina drömmar om en bättre framtid. Tittar man lite extra, ser man att det inte finns några större barn och ungdomar. För att kunna gå i skolan, tvingas de flytta till en by eller en liten stad nere på låglandet. Då kommer de bara hem någon helg då och då samt på skolloven.

Från en av dessa byar kommer det 8 barn som bor hos oss. Varje år får vi förfrågan från byborna om vi inte kan ta flera barn. De vet att barnen får det bra hos oss och säkrar därmed en bra framtid. Inte bara för sig själva utan för hela sin familj. Efter skolan kan de få ett bra jobb och försörja hela familjen.

En av pojkarna från den här byn heter Saeng. Han är 14 år och har verkligen blommat upp på BCM. Han är ivrig att ta till sig kunskap och utvecklas. När han kom till oss hade han gått i en mycket dålig skola och låg långt efter sina jämnåriga. Nu har han bott på BCM i 6 år och är duktig i skolan.

Saeng föddes i en by på gränsen till Myanmar. Alla i familjen var papperslösa då de kom från Myanmar och de bodde olagligt i Thailand. När Saeng var 3 år dog hans pappa och mamman blev då ensam med 5 barn. Sen hände det som ofta händer i Thailand, att mamman hittar en ny man. Den nya mannen vill sällan ha hennes barn. Det slutar med att mamman förskjuter sina barn och flyttar till sin nya mans by. De här barnen fick flytta till sin farmor och farfar i en annan by. Då det inte fanns någon skola i närheten, började farmor och farfar att leta efter barnhem till barnen. Som regel kostar det ganska mycket pengar, så de blev väldigt glada då Saeng fick plats på BCM.



När vi pratar med Saeng har han mycket gott att säga om BCM. Framför allt att det är så rent och fint och maten är så god. Han är också tacksam för att han inte får stryk av personalen. Istället lär de honom respekt och andra viktiga saker han kommer att få nytta av i livet. Han säger att han gillar alla aktiviteter som man har på hemmet. Speciellt gillar han fotboll och Petangque (en form av Boccia).

Saeng drömmer om att bli lärare, och han älskar att hjälpa de små barnen med läxorna. Vi kan se att han har talang. Det största hindret för att nå sina drömmar är att han är papperslös. Förhoppningsvis löser det sig till dess. När det är skollov åker Saeng alltid hem till sina farföräldrar och hälsar på. Han vill kunna stötta dem ekonomiskt i framtiden.

Saeng avslutar vårt samtal med att uttrycka sitt tack till alla som stöttar BCM. Han vet att om han inte kommit dit, skulle livet vara väldigt annorlunda. Kanske med droger och problem. ■



Läs mer om oss på vår hemsida:
www.childfriend.com



Ge en gåva enkelt till ChildFriend med Swish!
123 900 4268
swish®



Gilla oss!

Följ oss på Facebook och ta del av det som händer...
Du hittar länk på vår hemsida!

Brandövning

Det är inte så ofta som thailändska myndigheter erbjuder oss på BCM någon service. Men när det väl händer, är det välkommet. För 3 år sedan eldhärjades ett barnhem i ChiangRai där flera barn omkom. Myndigheterna har sedan dess blivit duktiga på att kontrollera brandsäkerheten i skolor och på olika hem för barn.

BCM är utrustat med brandsläckare på alla våningar i alla husen. En sak är att de finns där, en annan sak är att kunna använda dem i en nödsituation. Därför kom räddningstjänsten i ChiangRai en dag, för att ge en utbildning till alla barn och anställda. Alla fick lära sig hur man släcker en eld med både brandsläckare och brandfilt. Det blev en spännande och lärorik upplevelse för barnen. Det var första gången vi hade en äkta brandbil inne på vårt område och brandmännen var duktiga och grundliga i sin undervisning.

Många av barnen hade aldrig varit i närheten av en brandbil så det blev väldigt spännande. De förstod hur allvarligt det är om elden kommer lös och vilka konsekvenser det blir.

Stort tack till räddningstjänsten i ChiangRai för att de tog sig tid med att lära upp de små. Kanske tändes en längtan i de små pojkarna att en dag bli en brandman. ■



Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgiro nr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgiro nr (ifylls alltid)

9 0 0 - 4 2 6 8

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9004268 #45#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD
 RETURADRESS: CHILDFRIEND, NORRÅNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

B



Ett annorlunda år

Coronatiden är tyvärr inte över än. Det gäller även Thailand. Även om folket själva har drabbats ganska lindrigt, är de livrädda för att öppna gränserna för turister. Det får stora konsekvenser för turistindustrin, och många har förlorat jobbet.

Livet på BCM är också annorlunda med total avsaknad av volontärer och andra besökare.

Barnen får gå i skolan så länge de använder munskydd, inte är förkylda eller har en kroppstemperatur över 37,5 grader.

Vi skandinaver som är ansvariga för verksamheten, kan inte heller besöka dem. Det är nu ett år sedan vi var där och vi längtar verkligen efter barnen. Vår föreståndare Knut-Inge, som sitter fast hemma i Norge har kontinuerligt kontakt med vår personal. Vi är lyckligt lottade som har så lojala och duktiga medarbetare på plats. Fastän vi inte är där, har vi full kontroll på verksamhet och ekonomi. Personalen på BCM vill genom detta brev, hälsa till er alla och tacka för att ni tänker på dem.

I detta nyhetsbrevet berättar vi historien om ett av våra barn, samt om en populär aktivitet som hände nyligen.



Vid upprättande av
testamente tänk på barnen i
Thailand!

Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.

OM DU HAR **frågor** ELLER ÖNSKAR ETT
BESÖK GÅR DET BRA ATT **kontakta** OSS!

www.childfriend.com

Web: www.childfriend.com
E-post: info@childfriend.com
Telefon: 0733-58 19 84
Bankgiro: 900-4268
Swish: 123 900 42 68



Inge & Madeleine Ekelyck