



# Child Friend



NYHETSREV NR 1 2019



Egna höns! sid 2



Volontärer! sid 3



# Tongchai

För 21 år sedan föddes Tongchai in i en mycket fattig Akha-familj, i en by högt upp i bergen utanför Chiang Rai. Det fanns ingen elektricitet i byn och vägen dit var väldigt dålig. Familjen bestod av 5 personer och de odlade själva all mat. Det var mycket narkotika i omlopp i byn och många barn led.

Som nioåring skickades han till sin farmor i en större by för att börja skolan. Det var mycket svårt för Tongchai, som bara kunde sitt stamspråk. I skolan talas bara thai. Efter 2 år fick han flytta hem igen då föräldrarna inte hade råd att betala skolavgiften, mindre än en krona/dag. Skolan kunde fortsätta, i en annan by. Där var det gratis, men han fick bo i skolan i veckorna och gå hem till helgerna. Han var busig i skolan, stal saker och fick stryk. Maten var dålig. Livet kändes strävsamt och framtidsutsikterna var inte så goda.

Tongchais storasyster, Nit, hade fått möjligheten att komma till BCM för att kunna gå i skolan. En dag åkte BCMs personal, tillsammans med Nit, upp och hälsade på familjen i bergsbyn. Vi såg familjens situation och beslöt att även ge lillebrodern, Thongchai, chansen till ett bättre liv.

Han kom till hemmet, Huadoi. Det var mycket nytt för honom och skolan var svår. Han tyckte det var tuftt att vara så långt borta från sina föräldrar. Efter hand kunde han ändå anpassa sig och började tycka om skolan och allt nytt. Plötsligt fanns det framtidshopp. Skolan gick bättre och bättre. Hans intresse växte för att hjälpa till och göra bra saker. Så blev han en mycket omtyckt person av både kamrater och personal.

Tänkar om att åka iväg till ett annat land och tjäna pengar, hade funnits i hans huvud. Han har ändå förstått att det lönar sig att utbilda sig och kämpa på. Han har nu studerat elektronik i 3 år och 1 av de 2 åren till diplom i elektronik. Sen vill han studera ledarskap. Bredvid skolan har han nyss blivit anställd som ansvarig för nya studenter på BCM. Han och de nya studenterna ska snart flytta in i det ungdomscenter som byggs av BCM.

Vi är mycket stolta över Thongchai, som vi har fått följa under många år. Han är en hårt arbetande kille, som är tacksam över sitt liv. Han kan redan nu hjälpa sin familj hemma i byn, som sakta får ett bättre liv. ■



Tongchais familj



Tongchai och Nat

## Ekologiskt

För oss i Skandinavien, är det viktigt vad vi äter. Det ska helst vara svenskt och gärna närodlat. Fisken ska vara från ishavsområdet och på grönsakerna får det inte vara minsta fläck. Bananerna ska helst vara gröngröna. "Bäst före datum", finns på allt vi äter. Det är som en hemlig kod till hälsa och ett långt liv.

En forskningsrapport visar att Thailand är ett av de länder på jorden som har den mest genmanipulerade maten. Många äter kyckling varje dag. Vi vet nu att det är tillsatt väldigt mycket antibiotika i den. Frukter och grönsaker besprutas också mycket. Hur ska man hålla sig frisk i det här landet? Vi tänker förstas på alla barnen som växer upp på Huadoi. Hur kommer de att må i framtiden? Vad kan vi göra för att ge dem bra mat?

Jo, vi kan odla själva. Då har vi kontroll på vad vi ger barnen. På Huadoi har vi därför röjt mark och satsat på giftfria odlingar. Vi odlar sallad, tomater, gurkor och kryddor. Vi har köpt in ett fyrtiotal höns som ger drygt 30 ägg varje dag. Vi har fyllt en damm med småfisk som snabbt växer till stora, fina fiskar. I stian går det 4 friska grisar som matas med vårt eget matavfall. Sedan en tid har vi även odlat vårt eget ris. Vi funderar på att skaffa fler kycklingar, som även kan ge oss kött. Barnen ska inte bara växa upp i trygghet, vi vill också att de ska må bra och förbli friska. Självklart blir det även en ekonomisk vinst för vårt projekt.



Läs mer om oss på vår hemsida:

[www.childfriend.com](http://www.childfriend.com)

Där hittar du en sida med nyheter samt en sida med intressanta livsberättelser.



Vi bryr oss!



[www.skilltryck.se](http://www.skilltryck.se)

Vi samarbetar med Child Friend...

Stöd dem du också!



Gilla oss!

Följ oss på Facebook och ta del av det som händer... Du hittar länk på vår hemsida!

## Rubrik

**Under en månad i januari och februari bodde och volontärarbetade vi på Baan Chivit Mai i Huadoi utanför Chiang Rai. Det blev en månad som vi alltid kommer minnas med glädje och tacksamhet.**

En typisk dag på Baan Chivit Mai började med att vi på förmiddagarna fick hjälpa till med allt från tvätt, städning till att måla om basketkorgar. Efter att ha blivit serverade lunch, fantastiskt god och ofta egenodlad thai-mat, hjälptes vi åt att ta hand om disken för att sedan förbereda engelsklektioner och lekar. Det är först på eftermiddagarna när barnen kommer hem från skolan som vår främsta uppgift börjar: att umgås, mysa, leka och prata engelska med barnen. De flesta dagarna hade vi schemalagd engelskundervisning med barnen på eftermiddagen. Det var roligt att se hur de för varje dag lärde sig nya ord och blev allt mer bekväma med att tala inför oss volontärer och varandra. Under helgerna fanns det utrymme för aktiviteter utöver de vardagliga. De kunde bestå av utflykter med barnen till sevärigheter i närområdet såsom vattenfall och festivaler men även tipspromenader samt dans och sång vid lägerelden. Det fanns även mycket utrymme för oss som volontärer att komma med egna förslag och idéer. En av höjdpunkterna under vistelsen var när vi en lördag drog igång en brännbollsmatch. Genom lite improvisation med badmintonrack och skumgummiboll blev det väldigt kul. Att lära ut regler och förklara poängsystem för barnen var inte heller det lättaste. Men när alla väl hade förstått så spelade vi outtröttligt i 2h i den gassande solen tills man fick blinka bort svetten som rann ner i ögonen.

Något som utmärkte sig särskilt mycket under tiden i Baan Chivit Mai var fokuset kring utbildning och kärlek gentemot

varandra. Detta var något de vuxna diskuterade mycket med barnen och det var fint att se hur det färgade av sig. De äldre barnen tog hand om de yngre och var själva goda exempel på hur man bör vara mot sina medmänniskor. Samtidigt som de yngre hade de äldre som förebilder och med andakt lyssnade till vad de hade att säga.

Vi är djupt tacksamma för den glädje barnen delat med oss och känner hur mötena med dem och personal på BCM även har varit utvecklande på ett personligt plan. Det är med glädje i hjärtat som vi alltid kommer kunna se tillbaka till Baan Chivit Mai och de människor som finns där. Tack! ■

Lukas & Alice



Tillsammans med alla barnen...



Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift  
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 4 2 6 8

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9004268 #45#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD  
 RETURADRESS: CHILDFRIEND, NORRÅNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

B



## Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att ge kontinuerligt. Du märker inte av att du varje månad räddar barn i Asien. Skicka ett mail till oss på, [info@childfriend.com](mailto:info@childfriend.com) så får du en blankett att fylla i och skicka tillbaka.

Som bonus får du en fin t-shirt som visar att du bryr dig.



### Vid upprättande av testamente tänk på barnen i Thailand!

Du kan vara med och förändra liv  
även när dina dagar på jorden är slut.

## Abba och Da reflekterar

Vi möter våra kära medarbetare på BaanChivitMai igen. Ni minns säkert att Abba och Da kom till Norge och Sverige på besök förra våren. De fick uppleva den svenska våren, se hur vi lever och har det. Nu var det intressant att få höra hur de tänker tillbaka på sin resa i Norden.

De kan inte nog beskriva hur fint de tyckte att det var. Den rena och fräscha luften, den fantastiska naturen med blommor och grönt. De uppskattade verkligen skogspromenaderna. De mötte vänliga människor och fascinerades över hur rent och prydligt mycket är hos oss. Abba var imponerad av våra hus, speciellt på insidan. I Thailand är det viktigt att husen ser fina ut på utsidan, men de är spartanska på insidan. I Sverige var det lite tvärtom.

Utan att gå in i politiska frågor, kommenterar de hur de beundrar det svenska systemet. De upplever att det är en helt annan ordning och reda i Sverige.

Det känns fint att de vet mer om hur vi lever våra liv, så långt bort från deras egna. De hälsar till alla som de mötte under sin resa, som var en av deras livs största upplevelser.



OM DU HAR **frågor** ELLER ÖNSKAR ETT  
BESÖK GÅR DET BRA ATT **kontakta** OSS!

[www.childfriend.com](http://www.childfriend.com)

Web: [www.childfriend.com](http://www.childfriend.com)  
 E-post: [info@childfriend.com](mailto:info@childfriend.com)  
 Telefon: 0733-58 19 84  
 Bankgiro: 900-4268  
 Swish: 123 900 42 68



Inge & Madeleine Ekelyck