

Child Friend



NYHETSBRV NR 4 2017



Eget ris! sid 3



Första hjälpen sid 3

Ett nedslag mitt i vardagen

I mitten av november när julsakerna riggas upp i varuhuset i Sverige och man varnar för den första halkan, rullar livet samtidigt på som vanligt här på Huadoi. Vi sitter på verandan och skriver. Just nu är barnen i skolan och det är lugnt och tyst. Vi hör bara fåglarna sjunga, samt ljudet av en risskördetröska långt bortifrån. Så här lugnt är det bara på en vardag, mitt på dagen. Här händer det annars saker hela tiden. Vi vill i detta nyhetsbrev ge några glimtar av vad som kan ske mitt i vardagen. ■



Eget ris

För några år sedan röjde vi upp delar av gården som låg för träda, för att kunna odla. Allt för att kunna spara pengar och kunna få närproducerad mat. Man har tidigare odlat ris här men inte i någon stor omfattning. För några veckor sedan var det dags för skörd. Tidigare skördade vi för hand, men idag hyr vi in en skördetröska som gör en veckas jobb på en dag. Samtidigt blir det mycket mindre spill. Årets skörd gav 2 ton ris! Tillsammans med barnen har det redan planterats den andra sådden, men inte på så stor yta. Det krävs mycket vatten eftersom ris växer i vatten. Just nu, när det inte är regntid, måste vi konstbevattna. ■



Stamfolksbyn

I ett hörn av den stora gården på Huadoi har vi byggt en liten by. Byn består av två hus i naturlig storlek. Ett Akha hus och ett Lahu hus. Husen är till för att visa besökare hur det ser ut i byar, varifrån barnen kommer. Samtidigt påminns barnen om sina hembyar. Några av de äldre tjejderna har tränats, att på engelska ge en guidad tur. De står frimodigt framför besökarna, klädda i sina traditionella stamfolksdräkter och berättar om sin kultur och hur man lever och bor. För den som vill, går det bra att prova på att sova över i husen. Då väljer man bort den mjuka madrassen mot en stråmatta på golvet. ■



Nattkafé

Ett projekt i projektet är att de äldre ungdomarna har en egen verksamhet.

På kvällstid bedriver de ett litet kvällskafé på verandan av vårt kafé i Chiang Rai. De har gjort en egen meny med godsaker som de själva tillverkar. Exempel på det är bananpannkakor med choklad, honung eller sirap, fruktdrinkar av färsk frukt, smörgåsar, kaffe, kakor mm. De dekorerar med många små lampor, så att de riktigt syns från trottoaren och nattmarknaden intill. Det lockar turister, vilket medför att ungdomarna får träna sin engelska.

Vi har fått ett erbjudande om pengar från Tyska staten för att utbilda unga människor i affärsverksamhet. Vi nappade på detta och sydde ihop den här verksamheten. Det är de ungdomarna som bor själva inne i staden som driver detta. De går in med liv och lust och förbättrar hela tiden. De får göra budget, göra inköp, sätta priser och sälja. Sedan ska de bokföra och lämna rapport. Mycket lärorikt. ■



ANNONSERA I VÅRT NYHETSRELEV!

Vill ditt företag synas här?

För 6.000 kr får du en annonsplats fyra gånger/år.
Ring 0733-58 19 84 om du vill veta mer.

Läs mer om oss på vår hemsida:

www.childfriend.com

Där hittar du en sida med nyheter samt en sida med intressanta livsberättelser.



Vi bryr oss!



www.skilltryck.se

Vi samarbetar med
Child Friend...

Stöd dem du också!



Affärsresor • Privatesor
Gruppressor • Konferensresor

Lokal närhet och personlig service!

Tel. privatesor: 010 - 122 67 50

Tel. affärsresor: 010 - 122 67 55

www.lingmerths.se



Gilla oss!

Följ oss på Facebook och ta del av det som händer...

Du hittar länk på vår hemsida!

Kurs i Första hjälpen

En dag var det undervisning för barnen om Första hjälpen. Den norska volontären, Sigrid, som även är läkarstudent höll i lektionen. Det är bra kunskap för vem som helst, att veta vad man gör i en akut situation.

Först var det teori om hur kroppen ser ut och vad som kan hända vid en olycka o.s.v.

Sedan fick barnen öva i hur man gör Första hjälpen vid t.ex en olycka, drunkning eller om någon sätter i halsen.

I brist på en riktig docka, användes en tom, stor vattenflaska. Liknande känslan som när man gör hjärtkompressioner på en människa, faktiskt. Med lite fantasi och flexibilitet kan man komma långt när man inte har alla hjälpmedel som vi har i västvärlden.

Långt efter lektionen hörde vi barnen repetera, "A B C, andning, blödning, chock...."

Hjärt-lungräddning 30 kompressioner, 2 andetag, 30 kompressioner, 2 andetag"..... ■



Tack!

Ännu ett år går mot sitt slut. Vi vill säga ett varmt tack till alla våra gåvogivare! Utan er skulle vi inte kunna göra det vi gör idag. I år kom 11 nya barn.

Tyvärr finns det fortfarande barn som behöver bli räddade från fattigdom och svårigheter, som barnarbete och risk för att hamna i prostitution mm.

Tillsammans kan vi rädda barn!

Varmt TACK för 2017!

Så önskar vi er alla en riktigt

*God Jul och ett
Gott Nytt År!*

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgirot (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgirot (ifylls alltid)

9 0 0 - 4 2 6 8

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9004268 #45#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD
 RETURADRESS: CHILD FRIEND, NORRÅNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

B



Gruppresan

Till vår glädje har vi på nytt kunnat arrangera en gruppresan till Thailand. Huvudsyftet är att hälsa på projektet BaanChivitMai. I år kom 13 glada resenärer från olika håll i Sverige. De första dagarna tillbringades tillsammans med barnen på Huadoi. Man umgicks, såg hur barnen lever, var de går i skolan och hur de bor mm. Barnen var ivriga att visa allt på gården. En kväll var det riktig fest med lägereld och ett program. Barnen dansade och sjöng och svenskarna blev serverade en fantastisk BBQ middag. En oförglömlig kväll för alla. Många små barn hittar en hand att hålla, en famn att få sitta i en stund osv. De vuxna känner sig betydelsefulla och fick minnen av små vänner för resten av sina liv. Sedan gick resan vidare för gruppen. Många platser och äventyr väntade. ■



Gymmet

Vi strävar efter att se till hela människan. Både ande, själ och kropp. Vi trycker på att det är viktigt att vara i fysisk form för att må bra. Runt hela området Huadoi finns en löpslinga på 1,3 km som man kan springa om man vill. En del av oss utnyttjar den flera gånger i veckan medan andra aldrig springer. Ett alternativ är att använda vårt nya gym, speciellt när det är för varmt för utomhusaktiviteter. Vi har gjort i ordning ett par rum, samt köpt in lite redskap, för att skapa ett gym. Idag är det först och främst personalen och de större killarna som använder det. ■



Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!

Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.

OM DU HAR **frågor** ELLER ÖNSKAR ETT
BESÖK GÅR DET BRA ATT **kontakta** OSS!

www.childfriend.com

Web: www.childfriend.com
 E-post: info@childfriend.com
 Telefon: 0733-58 19 84
 Bankgiro: 900-4268
 Swish: 123 900 42 68



Inge & Madeleine Ekelyck